

Kirkeblad for Havnbjerg Sogn



Juni – August 2021 • 61. årgang

Hvordan blive stærk – Kærlighed og cirkelspark

Få dage før jul 1986 talte jeg med min mor.

Jeg stod op og havde ondt i min højre baldemuskulatur.

Min mor lå ned og var døende af kræft.

Jeg sagde: ”Mor! Jeg er ked af, at vi (min bror og jeg) så tit har været stride.”

Mor sagde: ”Jeg har aldrig, aldrig nogensinde fortrudt, jeg har fået jer!”

Jeg var aldrig, aldrig nogensinde i tvivl. Selv om min mor aldrig sagde ”Jeg elsker dig!” til mig.

I baldemusklen bankede og rev en fibersprængning. Fibersprængningen havde jeg fået, fordi jeg netop kom fra en graduering (bælteprøve) i Taekwondo, hvor jeg havde lavet mit hidtil smukkeste og højeste *dollychagi*¹. Desværre gjorde jeg det uden opvarmning, for den kom jeg for sent til på grund af trafikken. (Husk altid din opvarmning!)

Nu stod jeg hos min mor på hospitalet og fortalte om gradueringen og mit nye bælte. Hun sagde, det var flot (klaret).

Få dage senere – dagen før Nytårsaften – dør min mor i mine arme. For mig var det det samme som: ”Gud døde i mine arme”

Jeg var de facto forældreløs. Derefter var der intet: Intet lys, intet håb. Intet livsmod. Ingen mening.

Verden brast som en sæbeboble. Når verden viser sig at være en sæbeboble, der brister, og sæbebobler ikke opstår – og hvordan kan de det?! Hvorfor og hvordan så fæstne lid til dagen i morgen? Hvorfor og hvordan virkelig engagere sig i andre mennesker? Hvorfor elske dem, når de alligevel dør?

Fibersprængningen bar jeg, trods alskens fysioterapeutisk bestræbelse, med mig i cirka 10 år, før den en dag var væk. Hvordan aner jeg ikke. Nogenlunde samtidig skete dog to ting: Jeg blev i dåben genfødt til det levende håb (jeg blev altså kristen) OG jeg blev far. Far til den dejligste dreng. Hvilken glæde! Hvilken kraft det barn kaldte frem! Kærlighed. Alligevel. Trods sorgen. Trods tabet og savnet. Trods smerten. Barnet kaldte manden frem i mig: Nu skulle jeg være far. Nu skulle jeg tage mig af min søn (og der fulgte flere børn med hen ad vejen) og

1 *Dollychagi*? Læs videre og få svaret på hvad det monstro er.

måtte taget livet på mig. Et barn havde brug for mig. Behov for en far. Mon ikke mange mennesker har gjort den erfaring.

Som tiden gik, lærte jeg nogle ting. Ude i Afghanistan sad jeg en dag i støvet, og en vigtig ting gik med ét op for mig, at: ”Er du elsket – og ved du det! – så er du stærk. Er du elsket, er du stærk. Ikke usårlig. Slet, slet ikke usårlig. Du kan godt blive slået i jorden; du kan godt blive sparket ned – men er du elsket, og holder du fast i, at du er elsket eller bare én gang af bare ét menneske blev elsket – så er du stærk. Så rejser du dig op igen. Husk det!”

Bliver du elsket, har du meget at takke for. Endnu vigtigere er det dog, at du bare *blev* elsket på et eller andet tidspunkt. Du blev *dog* elsket. Stadig er det også vigtigt, at du er dig det bevidst; eller at det siden hen går op for dig. Min mor sagde aldrig ordene ”Jeg elsker dig!”, men alligevel vidste jeg det – eller rettere: Jeg var *VIS* på det. Stadig, som tiden gik, blev jeg kun mere og mere klar over dybden af min mors kærlighed.

Men mor døde. Ligesom vi skal alle dø. Alles mor og far skal dø. Folk, du elsker, skal dø. Folk, der (forhåbentlig) elsker dig – skal dø. Selv om vi ikke vil ha’ det! Mennesker dør. Jesus lever.

I ”Nu bede vi den Helligånd” (salme 289) hedder det i sidste vers:

”Ja, Sandheds Ånd! Forvis os på,
at også vi er af Gud Faders små...”

Helligånden skal til, før vi tror på Gud. Før vi tror, vi i alle ting er Guds børn og aldrig kan rives ud af Hans hånd.

Gud Faders små – uanset hvordan det i øvrigt går os; uanset hvor meget modvind og modgang, vi møder; uanset hvor meget brænde, vi får ned i hovedet; uanset hvor megen sorg og ulykke og bekymring og smerte vi må bære; uanset hvor mange gange vi bliver slået og sparket i jorden af livet, så står det fast, at vi er Guds elskede børn.

Min mor sagde ikke: ”Jeg elsker dig!” Og det hedder heller ikke i dåben ”Gud elsker dig!” Men på korset gik Guds Søn for sine mennesker ned i døden for sejrrig at opstå på den tredje dag.

Det er sandheden: Guds Søn fandt det værd at dø for dig og mig. Kærligheden drev ham.

Når du elskes – og du elskes uden forbehold af Guds Søn! – er du stærk. Når du er forvisset om kærligheden. Når du falder, rejser du dig igen. Husk det!

Bonus-info: Dollychagi er koreansk og betyder ”cirkelspark”. Her i Havnbjerg har vi en rigtig fin Taekwondo-klub, der gør et enormt stykke arbejde. For at skåne sarte læsere – samt ikke mindst sognepræstens sarte krop – har jeg formået at få ”Chrill” til at demonstrere et smukt og højt *dollychagi*. Det er både I og sognepræsten bedst tjent med.



God sommer!

Robert Ryholt

Nyt fra menighedsrådet

Januar kvartal bød for alle på nogle strenge restriktioner vedr. corona pandemien. I Havnbjerg Kirke kan vi maksimalt være omkring 30 kirkegængere ved gudstjenesterne og der skal være 7,5 kvadratmeter til hver.

Nu har vi fået lempet restriktionerne gradvist og det bliver muligt at forsamles lidt flere både privat og i det offentlige rum, og nu må vi igen synge med på salmerne, hvilken glæde.

Vi har afholdt møder i menighedsrådet i januar og marts måned. Mødet i februar blev aflyst på grund af pandemien og fordi der ikke var noget presserende på dagsordenen.

Ferieresort Nordals

I februar afholdt vi så til gengæld et ekstra møde om udviklingen omkring etableringen af Ferieresort Nordals.

Reparation af orgel

Vores orgel fra 1987 trænger efterhånden til en større reparation, idet flere piber står og synker og dermed fungerer orgelmusikken ikke så godt, som det er ønskeligt. Vi har haft tre orgelbyggefirmaer til at gennemgå orglet og ligeledes har stiftets konsulent kigget på orglet, som vi i sin tid fik som en gave fra afdøde Bitten Clausen, Danfoss.

Vi afventer nu nærmere fra stiftet, så vi kan komme i gang med arbejdet.

Renovering af kirkedige

I starten af 80'erne gennemførte det daværende menighedsråd en omfattende renovering af kirkediget mod vest, nord og øst, men valgte så at udskyde resten af diget mod syd til senere. Nu synes vi godt, at vi kan få resten af diget renoveret og vi har derfor haft konsulent Anne Skaarup fra stiftet til at besigtige diget. Der kommer senere en rapport og så kan vi fortælle mere om det projekt en anden gang.

Preben V. Jensen

Lions Strik

Som det har været gældende for mange andre, har Lions Strik ikke kunne mødes fysisk i lang tid, men vore flittige strikkedamer har haft gang i strikkepindene derhjemme og her i maj måned sender vi det strikkede videre til børnehjem i Rumænien.

Vi ser frem til og håber på, at vi igen kan samles i Sognehuset

Mandag den 2. august kl. 14.00 – ca. 16.15.

Vi sørger for brød og kaffe!

Vi er stadig glade for at modtage garn og hvis du har noget liggende, du vil af med, så ring til os.

Ønsker du hjælp til kørsel, kan du ringe til Elly eller Inge
Elly Hansen: 6167 0981

Inge Kjærsgaard Jensen: 2465 8214

Litteraturkredsen

holder pause i sommerferien, men vi mødes igen en onsdag i september. Datoen er med i kirkebladets septemberudgave.

Met ønsket om en god sommer, hvor man også har tid til at fordybe sig i bøgernes verden og få sig en god læseoplevelse.



Lunden kirkesti - 50 år



På Havnbjerg kirkegård står en sten med underteksten: *Kirkestien blev dit minde.*

Stenen er et gravmæle over Peter Henriksen Bladt, som var landmand på gården i Lunden, hvor firmaet PLR Production i dag har til huse.

Historien om Bladt og kirkestien kunne læses i Jydske Tidende søndag den 11. april 1971, altså for netop 50 år siden, hvor Bladt fortæller, hvordan han egenhændigt hver dag i 7 uger havde slidt med at genetablere stien fra Lunden og op til kirkestien til Elsmark, efter at den havde været pløjet ned i 16 år – sådan en sti midt gennem landbrugsjord kunne nemlig dengang være meget i vejen.

Her følger så interviewet med Peter Bladt.

”Den ny sti følger nøje den sti, der var der indtil for seksten år siden. Den bugter sig langs vandløb, over en bro, videre langs et levende hegn, slår et sving langs et krat for til sidst at stikke tværs over en ager og ramme stien, der går fra Maikro til Havnbjerg Kirke.

”De ville have stien flyttet ind til træerne der, siger den 70årige og peger, men enhver kan da sige sig selv, at det går ikke. Dels ville stien blive ufremkommelig om vinteren, dels ville ingen gå der i mørke – det ville blive for skummelt.”

1.000 m lang er stien, der er udformet efter alle kunstens regler med skarpe kanter og belægges med ral. Mere end en halv snes læs er foreløbig spredt ude på de 1.000 m, og der ligger lige så meget og venter på at blive kørt ud i pensionistens trillebør.

”Jeg er virkelig heldig, at det blev en smule frost, så vognmanden kunne køre både grus og sand herud”.

Hvem betaler for at få stien lavet?

”Jeg får ikke noget for mit arbejde – egentlig må jeg vist slet ikke lave det, jeg gør.”

Men hvem betaler grus og sand?

”Tja, nå ja - det gør kommunen faktisk. Jeg har bedt vognmanden sende regningen til kommunen, og jeg har da ikke hørt om nogle problemer endnu.”

Det bliver uden tvivl andre end kirkegængerne, som kommer til at bruge sti-

en, som er ret så idyllisk. Tværs over det hele og med udsigt til kirke og mølle.

Peter bøjer sig igen over skovlen og tager fat på de sidste hundrede meter.

”Det her er ikke for skræddere og skomagere” siger han med et skævt smil.”

Arne Blom har har skrevet den indledende tekst og fundet avisartikel og foto frem fra sit righoldige arkiv.

Den gamle kirkesti

Nu atter kan vi vandre på stien, der forsvandt.

I muld, i sten, i grus og sand en lykkesten, der lå.

I tusind år den lå og ventede, til drengen lykkestenen fandt.

Nu kirkeklokker toner over by og land.

De jubler af lykke, af glæde:

Nu igen vi blev forenet med stien, der os bandt.

Og vil du livets lykke finde så gå ad stien op, hvor drengen lykkestenen fandt.

Og kommer der sorg og nød og smerte, kun kærlighed kan vore hjerter hele og vende smerte, nød og sorg til glæde på kærlighedens sti.

*Skrevet af Peter Bladt
den 1. oktober 1971*

En salme jeg holder af

Jeg er blevet opfordret til at skrive om en salme, der har betydet meget for mig hele livet.

Jeg vil præsentere mig:
Ruth Damgaard Hansen – årgang 27

Jeg kommer fra Haderslev Næs fra en gammel slægtsgård, der ligger lige ned til Haderslev Fjord.

Jeg havde en dejlig barndom sammen med mine søskende. Dagligt kom mormor og morfar fra Haderslev for at hjælpe til på gården. Mormor lappede og syede tøj til os alle, morfar hjalp med de praktiske ting på gården, bl.a. roerensning.

Dengang var det kutyme, at der kom en spillelærer til vores hjem. Han hed Bincke og lærte os børn at spille klaver.

Jeg lærte at spille ”Altid frejdig, når du går”. Denne salme har fulgt mig gennem hele livet.

Især under krigen sang jeg den altid, når jeg gik i mørke eller var angst for at være alene. Så ingen kom og tog mig i nattens mulm og mørke.

Da jeg senere i livet mødte min mand, Hans, kom salmen igen tilbage.

Ved hver sammenkomst i hans familie sluttede vi altid af med ”Altid frejdig,

når du går”. En smuk tradition efter en hyggelig dag eller aften.

Jeg kan godt lide at synge og brugte denne glæde på mit arbejde, som gav ældre og svage demente rolige og trygge forhold.

Sang skaber glæde og tryghed.

Coronaen og restriktionerne gør det desværre lidt vanskeligt for mig for tiden at deltage i gudstjenesten i Havnbjerg Kirke.

Jeg ønsker alle en god sommer.
Ruth Damgaard



Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

Aldrig ræd for mørkets magt
Stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse.

Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.

*Chr. Richardt 1867
Melodi af C.E.F. Weyse*

Sommermusik i Havnbjerg Kirke



Onsdag den 9. juni kl. 17.30-18

musicerer Andrea Brachwitz-Doll, violin og
Christiane Wattenberg, orgel

*Andrea er konservatorieuddannet violinist
og korleder for Nordborg Sangforening*

Onsdag den 16. juni kl. 17.30-18

musicerer Anne-Mette Puura Karstoft, blokfløjte og
Christiane Wattenberg, orgel

*Anne-Mette er konservatorieuddannet
blokfløjtenist og organist i Varnæs Kirke.*

Onsdag den 14. juli kl. 17.30-18

Stine Haveman Ryholt, sang og
Christiane Wattenberg, klaver
musicerer rytmiske sange

*Rækken fortsættes i september med
den fyraftenmusik, som var planlagt
til marts måned, men som ikke kunne
finde sted. Nærmere oplysninger i
kirkebladets næste udgave!*

Vi synger sommeren ind!

Nordborg Sangforening medvirker

13. juni kl. 10.30

i gudstjenesten i Havnbjerg Kirke
og derefter fortsætter vi i
Sognehusets have.

Nu må vi igen synge i kirken, og vi satser
på efter gudstjenesten at kunne servere
lidt godt i Sognehusets have!



Gudstjeneste i Præstegårdshaven

Den 18. juli kl. 15.00

Vi satser på godt sommervejr og mødes
i præstegårdshaven til gudstjeneste og
derefter hyggeligt samvær omkring grillen.

Alle er velkomne!



*Kirkegården
fotograferet af
Kim Rasmussen
i marts og april
2021.*



Gudstjenester

6. juni kl. 10.30

1. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

13. juni kl. 10.30

2. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt
Nordborg Sangforening
medvirker

20. juni kl. 15.00!

3. søndag efter Trinitatis
Casper Mads Rojahn

27. juni kl. 10.30

4. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

4. juli kl. 10.30

5. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

11. juli kl. 10.30

6. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

18. juli kl. 15.00!

7. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt
Gudstjenesten foregår i
Præstegårdshaven med
efterfølgende grillhygge og sang
(se også tekst i bladet)

NB: Gudstjenesterne 20 juni og 18. juli er kl. 15.00!

Kirkebil

Der er transporthjælp til kirken for pensionister og gangbesværede. Taxiordningen gælder hver søndag og fungerer således, at den/de, der ønsker kørsel, selv skal bestille kørslen ved Centrum Taxi på telefon 7345 0300 og helst inden kl. 18.00 aftenen før.

På gudstjenestefrie søndage i Havnbjerg Kirke kører kirke bilen til en af nabokirkerne.

25. juli kl. 10.30

8. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

1. august kl. 09.00

9. søndag efter Trinitatis
Kitty Hovgaard

8. august

10. søndag efter Trinitatis
Der henvises til omegnens kirker

15. august kl. 10.30

11. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

22. august kl. 10.30

12. søndag efter Trinitatis
Robert Ryholt

29. august kl. 19.00

13. søndag efter Trinitatis
Kitty Hovgaard

5. september kl. 09.00

14. søndag efter Trinitatis
Kitty Hovgaard

Adresser

Sognepræst: Robert Landeværn Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg
Træffes alle dage på nær mandag, hvor jeg har fri
Tlf. 2127 1673, E-mail: rlr@km.dk

Organist: Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A, 6400 Sønderborg.
Tlf. 5082 8176, E-mail: christiane.wattenberg@gmail.com

Kirkesanger og sognemedhjælper: Stine Haveman Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg
Tlf. 3172 0423, E-mail: stine-ryholt@live.dk

Graver: Kim Rasmussen. Fredag fri.
Kan mandag-torsdag kontaktes på tlf. 5141 8875 fra 8-17 eller på
E-mail: kt.havnbjerg@mail.dk

Gravermedhjælper: Kurt Christensen, Nordborgvej 90, Svenstrup. Tlf. 2515 3660.

Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, Lavensby, 6430 Nordborg
Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk

Kirkeværg: Arne H. Blom, Lyngmosevej 4, Lunden, 6430 Nordborg.
Tlf. 4036 0307, E-mail: arne.h.blom@gmail.com

Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade 98A, 6400 Sønderborg.

Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg.
Tlf. 7445 1514, E-mail: airjac@youmail.dk

Øvrige medlemmer i menighedsrådet:
Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen,
Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg.
Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk

Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293,
E-mail: ruth.mikkelsen9@gmail.com

Deadline for næste kirkeblad er 15. juli 2021.

Havnbjerg Kirkes hjemmeside

www.havnbjergkirke.dk

Kirkebladet kan ses på hjemmesiden 1-2 uger før udbringningen

